

MARIANS PARTNER IS  
TRANSGENDER

# Liefde is: durven loslaten

Als je man je vertelt dat hij verder door het leven wil als vrouw, staat je wereld op z'n kop. Veel stellen komen tijdens het transitieproces in een relatiecrisis terecht en gaan uit elkaar. Marian Geurtsen, schrijfster van *Een bijzondere liefde*, is negen jaar na de geslachtsverandering van haar partner nog steeds gelukkig in haar relatie. Kan zij ons vertellen wat ware liefde is? Vijf stellingen over de liefde.

“MIRANDA  
WERD EEN  
LEUKER  
MENS”



## “IK DACHT: IK KAN ALTIJD NOG MIJN BIEZEN PAKKEN”

### Liefde is: je zekerheden op durven geven

“Toen we net verliefd waren, vertelde mijn vriend me al dat hij zich soms omkleedde als vrouw. Ik vond dat geen enkel probleem, het leidde tot interessante gesprekken als ‘Wat maakt je man en wat maakt je vrouw?’ Ik vond het feministisch: een man die zich het recht opeist om vrouwenkleding te dragen. Mijn partner corrigeerde me meteen en zei: ‘Het gaat mij er niet om dat ik me verzet tegen iets wat niet mag. Het gaat me erom dat ik mezelf mag zijn.’ Het draaide om genderidentiteit. Dat is iets wat vanbinnen zit. Voor mij was dat een hele ontdekking.”

“Ik had gekozen voor een man met vrouwelijke kanten. Dat dat drastisch zou veranderen, was geen onderdeel van mijn plan. Ik wist dat die kans er zou zijn. Daarvoor had ik genoeg meegekregen. Ik wist dat dat de grens tussen travestie en transseksualiteit niet zo scherp is – tegenwoordig noemen we het allemaal transgender.” Het kwam daarom niet als een verrassing voor Marian toen haar man haar na zeventien jaar huwelijk zei dat ze een geslachtsverandering wilde ondergaan. Ze wilde verder leven als vrouw. Hoewel Marian deze mogelijkheid altijd ingecalculceerd, was ze toch van slag. “Ik vroeg me af hoe het verder moest tussen ons. Maar ik dacht: ‘Ik kijk het aan, stap voor stap. Ik kan altijd nog mijn biezen pakken.’ Er gaat op zo’n moment veel schuiven in allerlei zekerheden die je hebt. Zou mijn partner bijvoorbeeld ook van karakter gaan veranderen? Ik wist niet wat er zou gebeuren, maar ik wilde het avontuur aangaan. Ik kon er altijd nog voor kiezen om weg te gaan. En ik hield van haar.”

### Liefde is: de verschillen accepteren

“Voor transgenders is de transitie een enorm aandachtvragend proces. Je bent jezelf aan het uitvinden. Elk gesprek ging elke dag over haar. Af en toe riep ik: ‘Nu even stoppen, nu ben ik aan de beurt.’ En dan ging het gesprek in *no time* weer over haar. Miranda heeft altijd geprobeerd mij te volgen en dat is de reden dat onze liefde er nog is. Ze vond onze relatie net zo belangrijk als haar eigen transitie. Ze nam me serieus toen ik haar zei: ‘Voor jou is dit een bevrijding, maar voor mij is het verlies.’ Miranda heeft altijd oog gehad voor die verschillen.”

### Liefde is: niet alles met je partner bespreken

“Ik heb veel steun gehad van een paar goeie vriendinnen. Ik kon ze als klankbord gebruiken om te ontdekken hoe ik me voelde onder de veranderingen. Met Miranda kon ik dat niet uitzoeken, we waren te verweven met elkaar. Ik vond het bijvoorbeeld heel zwaar toen Miranda aan de hormonen ging. Ik merkte dat mijn hoofd en mijn hart niet meer samen optrokken. Liefde is zorgen voor de ander en ook voor jezelf – en dan is het zoeken naar de balans. Mijn loyaliteit met Miranda liep niet parallel met mijn verdriet, ik was aan het rouwen. Ik heb toen steun gezocht bij een psycholoog. En ook vond ik een praatgroep voor partners: de groep (H)Erkenning van Transvisie. Daar ontmoette ik partners die hetzelfde doormaakten. Ik vond het overigens wel confronterend om te zien dat de meeste stellen uit elkaar gingen.”



## Liefde geven is belangrijker dan liefde ontvangen

"Dat vind ik een veel te romantische voorstelling van zaken. Het klinkt als in een sprookjesboek. Liefde is de optelsom van allerlei pijlers: lichamelijke aantrekkingskracht, echte interesse in elkaar, gezamenlijke doelen hebben, op dezelfde golflengte zitten, goed met elkaar kunnen praten. Als een van deze pijlers wegvalt kun je nog door zonder dat de relatie instort. Ik ben verliefd geworden op een man, en die man ben ik kwijt. Ik houd nog steeds van dezelfde persoon. Maar liefde is ook houden van een stoppelbaard en een mannelijke geur. Dat wordt heel anders na een transitie. Ik vind dat jammer, maar het was voor mij geen reden om mijn partner te verlaten."

"Onze liefde voor elkaar is heel sterk gebleken: onze karakters passen bij elkaar. We zijn allebei net onafhankelijk genoeg om onze relatie een stevige eigenheid te geven. Zodra Miranda als vrouw ging leven werd ze een leuker mens. Ze was makkelijker voor zichzelf, ik ben opnieuw verliefd geworden. Als man kon ze haar draai niet vinden. Het was zwaar en somber. Door de transitie is ook mijn leven er lichter op geworden. Mensen vragen me soms of ik nu lesbisch ben. Dat ben ik niet: ik zie nog steeds leuke mannen om me heen. Ik ben per ongeluk in een lesbische relatie terechtgekomen."

## Liefde overwint alles

"Ik krijg de kriebels van mensen die tegen me zeggen 'Goh, wat dapper van je' als ze mijn verhaal horen. Alsof ik een offer heb gebracht en uit een soort naastenliefde bij mijn partner ben gebleven. Ik heb mezelf niet weggecijferd. Als je dat doet blijft er niets over, dan heb je geen eigen grond onder je voeten. En dan heb je dus ook geen liefde meer om te geven."

"Je hoort vaak zeggen 'Je moet eerst van jezelf houden, dan kun je pas van een ander houden'. Daar ben ik het niet mee eens. Je groeit juist omdat je van een ander mag houden en dat die ander jouw liefde accepteert. Omdat de ander jou waardevol vindt en jouw liefde aanneemt. In de liefde zijn mensen altijd op zoek naar de balans tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Waar het om gaat is: durf de verbinding aan te gaan. En durf je eigen wereldbeeld ondergeschikt te maken."

"DURF DE  
VERBINDING  
AAN TE  
GAAN"



Marian Geurtsen is theoloog en ritueelspecialist. Ze is getrouwd met Miranda. Ze schreef *Een bijzondere liefde. Als je partner transgender is* (uitgeverij Van Brug, 2016). Marian noemt het 'het boek dat ik zelf had willen lezen toen mijn man zei dat hij vrouw wilde worden'. Voor het boek interviewde Marian veertien partners van transgenders over de veranderingen die de transitie van hun partner met zich meebracht. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Savannah Bay. Zie ook [www.eenbijzondereliefde.nl](http://www.eenbijzondereliefde.nl)

Transvisie is een landelijke organisatie die lotgenotencontact organiseert voor transgenders en hun naasten. Transvisie is gevestigd in Utrecht. Meer informatie: [www.transvisie.nl](http://www.transvisie.nl)

