



“We vinden het een zegen dat we nog altijd bij elkaar zijn”

“Ik wist dat ze ook vrouwenkleding had en daar af en toe mee bezig was. Dat vond ik geen probleem, ieder zijn hobby. Tot mijn man me vertelde: ik denk dat ik niet gelukkig kan worden als man, ik moet proberen hoe het is om te leven als vrouw. Dat gebeurde toen we al 17 jaar samen waren. Het zette mijn leven op zijn kop.”

Marian Geurtsen schreef een boek over haar ervaringen, en die van veertien andere ervaringsdeskundigen. In ‘Bijzondere liefde’ schrijft ze wat er met je gebeurt als je partner een gendertransitie wil ondergaan. Het boek geeft antwoord op de vragen waar ze destijds zelf geen antwoord op kon vinden. “Als je partner zegt: ‘ik wil de rest van mijn leven als vrouw leven’ verandert de situatie. Ik ga mijn man missen en krijg heel veel vragen. Wie ben ik en waar sta ik? Kan ik wel in een relatie met een vrouw verder? Verandert de ander door de hormoontherapie? Wat betekent dit voor onze liefde?”

Tijd om te wennen

“De hele transitie neemt vier of vijf jaar in beslag. Bij ieder stapje heb ik mezelf de tijd gegeven uit te zoeken of ik nog verder kon met mijn partner. Het moment dat ze aan hormonen begon, vond ik erg ingrijpend. Ik zou mijn man kwijtraken, dat was een heftige periode. Ik heb er maanden over gedaan voordat ik daaraan gewend was. Maar omdat ik er zoveel tijd voor kreeg, had ik het gevoel eraan te kunnen wennen.”

Groei gunnen

“Voor mij betekent liefde het verlangen om de ander te laten groeien tot wie diegene werkelijk

moet zijn. Dat is wederkerig, dus dat zoek ik ook voor mijzelf. Alles wat je een ander geeft aan liefde, raakt ook jezelf. Het verhaal van mijn partner en ons verhaal samen veranderde. Zijzelf, haar karakter, veranderde niet. Maar het heeft een soort heelheid gebracht in wie ze is. Daardoor is ook de balans tussen ons veranderd. Heel lang geleden, toen ik verliefd op haar werd, zag ik iets aan de binnenkant wat er niet aan de buitenkant uit kwam. Door de transitie kloppen die binnen- en buitenkant ineens. Dit is gewoon zoals ze echt is. Ik ga trots met haar over straat.”

Mensen als persoon zien

“Door de jaren heen heb ik geleerd de dingen te nemen zoals ze komen. Dat probeer ik optimistisch te doen. Dit proces heeft me zoveel geleerd, ik ben er een rijker mens door geworden, hoe cliché dat ook klinkt. Ik heb geleerd mensen niet te beoordelen op hun uiterlijk. Ik treed mensen nu makkelijker als persoon tegemoet.”

Samen oud

“Mijn partner en ik vinden het een zegen dat we nog altijd bij elkaar zijn. We hopen met elkaar oud te worden. Ons toekomstbeeld is wel veranderd: straks zitten we als twee ouwe besjes op een bankje in het park.”*

Kerst zoals altijd

“Meestal betekent Kerst voor ons ‘s nachts naar de kerk. Als katholiek ben ik gewend aan een nachtmiss. Op Eerste Kerstdag gaan we ook naar de kerk, want mijn lief is protestant. Tweede Kerstdag hebben we tijd voor familiebezoek. Dat doen we al heel lang zo.”



“Ik ga trots met haar over straat”