

### Bijzondere liefde

Hoe veel soorten relaties zijn er? Hetero en homo, gescheiden en hertrouwd, *living apart together*... Dit boek gaat over de relatie met iemand die transgender is. Marian Geurtsen vertelt haar eigen verhaal, en omdat ze ontdekt dat er nauwelijks materiaal bestaat voor of over partners, heeft ze nu zelf een boek geschreven. Het is samengesteld uit 14 interviews met partners.



In al die verhalen is er misschien één overeenkomst: de transvrouw of transman is er al een tijd mee bezig, voor hem of haar is de stap om naar het 'genderteam' te gaan het eindpunt van het proces. Voor veel partners begint het dan.

In het boek passeren menselijke gevoelens als woede en rouw ('degene met wie ik getrouwd was, is er niet meer'), eenzaamheid maar ook verwondering over alle diversiteit van mensen, trots op de partner die zo'n stap heeft dur-



## Korte Metten

ven zetten, en blijdschap met het geluk van de ander.

Achterin staat een verklarende woordenlijst en een lijstje 'belangrijke organisaties', waaronder de zelfhulpgroep (H)erkenning voor partners en andere naasten, twee facebookgroepen en medische behandelcentra. En ja, het boek gaat over liefde, laat die liefde zien in al haar vormen en het is met liefde geschreven. Marian Geurtsen mag meer boeken publiceren!

Marian Geurtsen, *Een bijzondere liefde; als je partner transgender is*, ISBN 978 90 6523 621 0, Nijkerk 2016.

### Het verhaal van de Graal

Hoe kunnen twee zulke uiteenlopende polen als militante bekeringsjiver en mondiale verbondenheid hetzelfde fundament hebben? Die vraag probeert dit boek over de geschiedenis van de Graalbeweging te beantwoorden. Marjet Derks begint bij de achtergrond van de stichter, Jacques van Ginneken (1877-1945), die juist in vrouwen de ideale bekeerders zag. Hij richtte twee bekeringsorganisaties van vrouwelijke leken op: de Vrouwen van Bethanië, gericht op het 'heidenkind' in de stad, en de Vrouwen van Nazareth die de